

Profielschets PG Tubbergen

We hebben als kerkenraad het bureau Kerk&Raad ingeschakeld voor het maken van een profielschets van onze gemeente. Onderstaand het resultaat, opgesteld door Kirsten Slettenaar, predikant en adviseur van Kerk & Raad.

Al 25 jaar ben ik gemeentepredikant en sinds enkele jaren daarnaast ook adviseur voor kerkelijke gemeenten. In die tweede hoedanigheid loop ik vandaag naar binnen bij De Delle. In dit lichte en moderne gebouw komt zo dadelijk het moderamen van de protestantse gemeente Tubbergen bij elkaar. Zij hebben mij gevraagd om een profielschets van hun gemeente te schrijven. Maar nog voordat het zover is leidt een vriendelijke kerkrentmeester me rond. De Delle blijkt een ruime zaal te hebben die door de week wordt verhuurd (goed voor de financiën), enkele vergaderruimtes, maar ook een rouwkamer. Familie kan daar afscheid nemen van een dierbare.

Vanuit de Delle kun je zo de kerk inlopen. Een aangename verrassing staat me daar te wachten: een mooie kerk, niet bijzonder groot maar wel voorzien van prettige stoelen en de nieuwste snufjes op het gebied van beeld en geluid. Het is duidelijk dat deze plek het centrum van het protestantse leven is voor Tubbergen en omgeving. In Bruinehaar is er een tweede vierplek gecreëerd in het dorps huis, waar maandelijks ook een dienst gehouden wordt.

Tijdens het gesprek met het moderamen blijkt men gewend te zijn alles in een prettige sfeer te overleggen. Wat me ook opvalt is dat ik kerkenraadsleden zie in uiteenlopende leeftijden. Het moderamen vertelt dat PG Tubbergen een breed samengestelde gemeente is, zowel qua leeftijden als geloofsovertuigingen. Dat heeft onder andere te maken met de veelal katholieke omgeving en het uitgestrekte gebied waarin er gemeenteleden te vinden zijn. Tegelijk hebben ze wel wat zorgen over de jeugd: deze is zeker aanwezig, maar niet altijd zichtbaar voor de gemeente.

Wanneer ik op een later moment opnieuw in de Delle ben uitgenodigd, is een groep van zo'n 35 mensen nog koffie aan het drinken na de kerkdienst. Verschillende mensen zijn dan al naar huis gegaan. We praten met elkaar over wat deze gemeente nu zo typeert. De onderlinge betrokkenheid waarderen veel mensen zeer. Er zijn veel vrijwilligers, veel groepen met uiteenlopende activiteiten en van jong tot oud helpen mensen elkaar. Het Twentse naoberschap is hier nog springlevend. Gezelligheid vinden mensen belangrijk, maar ook openheid en respect voor elkaar. Het uitgangspunt is dat je samen gelooft waarbij iedereen zijn eigen inbreng heeft. Er worden gastpredikanten uitgenodigd vanuit verschillende richtingen binnen de kerk, om tegemoet te komen aan de veelkleurigheid (van de geloofsbeleving) binnen de gemeente. Soms zijn er andersoortige diensten en wat men ook belangrijk vindt: het avondmaal is open voor iedereen. En er is voor het ouderenvestibule een kerkelijk werker actief, waar de gemeenteleden heel blij mee zijn.

Terugrijdend naar huis merk ik dat ik me opgebeurd voel. De warmte en de ruimte in deze gemeente raken me. Ik zou me er makkelijk thuis kunnen voelen, ware het niet dat ik al een gemeente heb...

Ds Kirsten Slettenaar, adviseur namens Kerk&Raad